

katholiek leven vandaag

geloof, hoop en liefde
in de katholieke kerk



Clara Fey verrichtte een wonder

In mei 2018 werd Clara Fey (1815 - 1894) zalig verklaard, nadat paus Franciscus een wonder op haar voorspraak erkende. Zuster Marie-Anne vertelt dat dit wonder nog maar dertien jaar geleden gebeurde.

Marie-Anne is zuster van het Arme Kind Jezus, de congregatie die Clara Fey stichtte. En ook daarmee, zou je kunnen zeggen, verrichtte ze wonderen. De naam van

de congregatie komt voort uit een droom van Clara Fey, waarin een arm kind haar hulp vroeg voor al zijn broertjes en zusjes. "Tien jaar geleden zou ik gezegd hebben dat er vooral geestelijke armoede is in West-Europa," vertelt zuster Marie-Anne. "Maar dat is nu niet meer zo. Alleen al in Zuid-Limburg moeten 500 families geholpen worden door de Voedselbank. Dat is toch te gek voor woorden. Als een familie niet gelukkig is, dan is het kind ook niet gelukkig."

Natuurlijk hopen de zusters op een heiligverklaring. "Maar dat is wachten op een tweede wonder," vertelt zuster Marie-Anne. Daarom bidden de zusters op voorspraak van moeder Clara, bijvoorbeeld wanneer een moeder in verwachting is en de zwangerschap niet goed verloopt.

Bekijk de video op katholiekleven.nl

'Alles is met elkaar
verbonden'

> p 3

'Laudato si' doet
iets nieuws'

> p 4

GG

'De zaligsprekingen
bevatten een belofte'

Paus Franciscus > p 2



De zaligsprekingen in jouw leven

Tijdens zijn algemene audiëntie begon paus Franciscus op 29 januari in Rome met een reeks catecheses over de zaligsprekingen (Matteüs 5, 1-11).

De zaligsprekingen gaan over heiligheid in je dagelijks leven. De paus gaf ze al eerder een belangrijke plek toen hij schreef over de roeping tot heiligheid in het dagelijks leven (encycliek 'Gaudete et exsultate', 2018). En nu dus, verspreid over een aantal woensdagen, een reeks catecheses.

In zijn eerste catechese noemde paus Franciscus de zaligsprekingen de 'identiteitskaart' van de christen. De zaligsprekingen volgen is Jezus volgen, zegt de paus. Daarbij wordt "zalig" synoniem van "heilig", omdat iemand die trouw is aan God en aan zijn Woord "in de gave van zichzelf de ware gelukzaligheid bereikt" (Gaudete et exsultate, 64).

De zaligsprekingen bevatten een belofte, zei de paus op 29 januari. Ze beginnen met "Zalig die ...". Daarna volgen bijvoorbeeld "want zij zullen verzadigd worden," "zij zullen barmhartigheid ondervinden,"

"zij zullen kinderen van God genoemd worden." Het gaat erom dat je onderweg bent op het pad dat God wijst, met geduld, armoede, dienstbaarheid en troost. "Degene die die weg bewandelt, zal gezegend zijn," aldus de paus.

'De zaligsprekingen volgen is Jezus volgen'

Katholiekleven.nl maakte bij elk van de zaligsprekingen een ansichtkaart. De acht kaarten zijn opgenomen in het katholiekleven-magazine dat in het najaar 2019 verscheen. Nu komen vanwege deze catechesereeks van paus Franciscus de afbeeldingen van de kaarten online beschikbaar. Bij elke catechese van de paus wordt een nieuwe kaart gepubliceerd.

De kaarten staan op katholiekleven.nl/voor-parochies



Illustratie: Lidy de Koning

GG



'Wij zijn de geluksvogels die deze kerk mogen restaureren.'

Gonny de Jongh



'Niets is zo menselijk als heiligheid.'

Marc Lindeijer sj



'Als je afval scheidt, is dat een gelovige daad.'

Gerard Moorman

Woord van God

Met ingang van dit jaar is er voor de hele Kerk een nieuwe zondag: de Zondag van het Woord van God. In 2020 werd hij voor het eerst gevierd op 26 januari. In een podcast van katholiekleven.nl vertelt Mgr. Liesen over de Bijbel en het Woord van God.

Het is niet erg als je de Bijbel leest en het Woord van God niet meteen begrijpt, vertelt de bisschop: "Als je echt van iemand houdt, heb je de hele persoon lief. Ook de dingen die je niet meteen begrijpt horen erbij. Dat is ook zo met het Woord van God."

"Het is Jezus die met je spreekt," zegt de bisschop. "Jezus spreekt met de mensen en dat doet hun harten branden, zeggen de Emmaüsgangers, en Hij breekt het brood met hen," vertelt bisschop Liesen. Dat is ook wat gebeurt bij de viering van de eucharistie. Bisschop Liesen: "Je kunt honderd keer luisteren naar iemand die spreekt óver de Bijbel, maar dat is niet hetzelfde als de Bijbel zelf lezen. Laat God toe in je leven. Luister."

Luister de podcast op katholiekleven.nl



Wat betekenen mijn smileys?

Op je smartphone vind je tegenwoordig een heleboel smileys. En er komen er steeds meer bij. Niet alleen smileys, maar ook veel andere plaatjes. Weet jij nog wat ze allemaal betekenen?

Zorg voor het milieu en liefde voor de mens



Foto: Ramon Mangold

In 'Querida Amazonia' schrijft paus Franciscus onder meer over zijn ecologische droom voor de Amazone regio en de wereld. Hij verwijst daarbij naar wat hij schreef in Laudato si' (91): "Alles is met elkaar verbonden. Daarom is er een bezorgdheid voor het milieu vereist die verbonden is met een oprechte liefde voor de mens en een voortdurende inzet betreffende de problemen van de maatschappij."

De zorg voor de schepping en de medemens hangen met elkaar samen en zijn geworteld in de zorg die God voor mensen heeft.

"De Heer, die de eerste is om voor ons te zorgen, leert ons om op onze beurt voor onze broeders en zusters te zorgen en voor de omgeving die Hij ons dagelijks geeft," aldus paus Franciscus (Querida Amazonia, 41).

Wikipedia vertelt dat de emoticon :-) voor het eerst werd getypt in 1982 door een Amerikaanse computerwetenschapper op het interne bulletinboard van de universiteit, nadat een grap voor verwarring had gezorgd. Later kwamen er nog heel wat bij, zoals de knipooag ;-) en het droevige gezichtje :-(

In 1999 maakten emoji hun debuut op mobieltjes in Japan. Deze kleine illustraties begonnen aan een razendsnelle opmars. Op internet is inmiddels een heuse emojipedia te vinden, waar de betekenis van emoji's wordt uitgelegd. Als je de betekenis niet weet, kun je die beter even checken op emojipedia.org. Ze kunnen internationaal ook verschillende betekenissen hebben. In Japan betekent het gezichtje met wolkjes uit zijn neus 'trots' of 'triomf'. In Nederland wordt die vooral gebruikt voor boosheid.

De meest gebruikte emoji wereldwijd is het lachende gezichtje. Op de zesde plek staan de gevouwen handjes, die vaak worden gebruikt voor gebed.

Vijf jaar na Laudato si'

Vijf jaar geleden verscheen Laudato si', de encycliek van paus Franciscus over de zorg voor ons "gemeenschappelijk huis." Daar staan we in een serie video's en podcasts bij stil.

In de eerste podcast gaan we in gesprek met Gerard Moorman, theologisch stafmedewerker bij de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). "Elke daad die je doet is een gelovige daad," zegt hij. "Dus als je afval scheidt, als je bewust wat minder consumeert en let op wat je koopt, is dat een gelovige daad en dat heeft effect. Daarmee geeft paus Franciscus hoop. Elke daad die iets toevoegt aan die beweging naar een betere wereld, naar een wereld die toekomst heeft, heeft zin. Dat is een hele hoopvolle boodschap."

Paus Franciscus is niet de eerste paus die aandacht vraagt voor het milieu. Voor hem kreeg paus Benedictus XVI al de bijnaam 'de groene paus.' "Hij was heel consequent in die boodschap van zorg voor de schepping. Onder hem werd ook het dak van de aula van het Vaticaan vol gelegd met zonnepanelen."

Maar Laudato si' doet wel iets nieuws. "In de plaats van de mens als

rentmeester, die wat boven en buiten de schepping staat, komt een ander beeld: we zijn broeders en zusters van de aarde en als schepselen van God verbonden met elkaar."

'De mens heeft enorme talenten en gaven.'

"De mens heeft enorme talenten en gaven die anders zijn dan de andere schepselen en heeft daarmee ook grote verantwoordelijkheid," vertelt Gerard Moorman. "Iedereen heeft zijn eigen talenten en komt met een bepaalde gave in de wereld. En al die gaven zijn nodig om voorwaarts te gaan. Vind jouw gave en wees je bewust hoe je daarmee kunt bijdragen aan het geheel. Je hoeft niet alles te kunnen, maar doe wat je kan en lever zo een positieve bijdrage aan een wereld die toekomst heeft."



Laudato si' week

Vanwege het jubileum van vijf jaar Laudato si' worden geloofsgemeenschappen wereldwijd uitgenodigd om met activiteiten aan te sluiten bij de Laudato si' week van 16 tot 24 mei. Doe je mee? Meld het ons via e-mail: contact@katholiekleven.nl

Redactie-vergadering

De redactie vergadert viermaal per jaar. Wil je ons iets laten weten? Mail ons via contact@katholiekleven.nl.



Praat mee

Praat mee over de filmpjes en foto's van katholiekleven.nl op Facebook: www.facebook.com/katholiekleven.nl

Je kunt ons ook mailen via contact@katholiekleven.nl

Nieuwsbrief

Meld je via de website aan voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Daar kun je je ook aanmelden voor deze kwartaalnieuwsbrief 'katholiek leven vandaag', die je per post ontvangt.

ISSN 2542-5005

Steun ons

Maak nieuwe rubrieken en items mogelijk met een bijdrage op:

NL60 INGB 0663 2207 26
t.n.v. Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
onder vermelding van 'katholiekleven.nl'