

katholiek leven vandaag

geloof, hoop en liefde
in de katholieke kerk

Foto: Katholiekleven.nl



St. Paulus' Bekerin

Wij zijn een Groene Kerk

De St. Paulus' Bekerin kerk is de eerste Groene Kerk in Capelle aan den IJssel.

Als allereerste actie werd met zestig donateurs geld ingezameld voor tien zonnepanelen, vertelt Dick Biesta van de parochie. Inmiddels zijn er ook een aantal energicoaches die in de gemeente actief zijn. Lina Legerstee vertelt hoe ze bij mensen langs de deur gaat en welke tips ze heeft om energie en dus ook geld te besparen.

“Maar ook al kun je het makkelijk betalen, wees toch zuinig met energie en met water,” benadrukt Dick Biesta, die zich zorgen maakt over het tempo waarin we verduurzamen. “Ik maak me er erg zorgen over dat we te langzaam zijn.” De duurzaamheidsbeweging in de parochie probeert gelovigen te inspireren. Biesta: “De schade die er nu optreedt, treft juist de armen. Dat is een boodschap die Jezus heel duidelijk heeft gehad: sta open voor de armen en houd daar rekening mee.”

Bekijk de video op katholiekleven.nl



'Iets 'heiligs' voor een ander doen'

> p 2

'Het verdriet van religieuzen'

> p 3

GG

'Aan God behoort de aarde'

Laudato si' > p 4



'Een heilige is niet goed bij zijn hoofd...'

'Heilig' is een beetje een ver-van-je-bed woord. Maar als je erover nadenkt, gaat het over gelukkig zijn, over je bestemming, over waarvoor God je gemaakt heeft.

Felix de Wild uit het Brabantse Odiliapeel studeerde sociale geografie en wilde daarmee maatschappelijk werker worden. Maar door aanhoudende migraine moest hij zijn plan wijzigen. Nu is hij postbode. Op katholieklevens.nl vertelt hij over zijn leven.

Felix vertelt over het voorbeeld van zijn opa en oma, over wat hij meemaakt en wat hij ziet als hij de post bezorgt. Een klein ding dat je voor een ander kunt doen, kan een "heilige actie" zijn.

Aan de hand van het leven van Franciscus van Assisi vertelt Felix over een merkwaardig gegeven: "Franciscus deed afstand van alle rijkdom die hij had. Een normaal mens zou zeggen: hij is niet goed bij zijn hoofd. Maar hij gaat naar de mensen toe en helpt hen bij hun hele diepe behoefte om gezien te worden. Dat is een heel stuk menselijkheid dat hij gebracht heeft. Een heilige wordt blijkbaar aan de ene kant een beetje vreemd, een heilige

boon, maar aan de andere kant juist ook veel menselijker."

Paus Franciscus schrijft over de roeping tot heiligheid in het dagelijks leven in zijn encycliek 'Gaudete et exsultate' (2018). Hij geeft daarin de zaligspreekingen een belangrijke plek. Katholieklevens.nl maakte er

'Een klein ding dat je voor een ander kunt doen, kan een "heilige actie" zijn'

ansichtkaarten van die parochies gratis kunnen opvragen via contact@katholieklevens.nl. Deze videoreeks en de ansichtkaarten zijn een samenwerking van katholieklevens.nl en het Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Bekijk de video op katholieklevens.nl



GG



'We zijn voorzichtig, maar we zijn niet bang.'

Pastoor Jurgen Jansen over samen vieren in coronatijd



'Ik merkte na het overlijden van mijn vader dat ik meer kon meelijden met andere mensen, en dat ik de waarde van het leven en de belangrijke dingen opnieuw bekeek.'

Flora Bianchessi



'Hij was voor mij persoonlijk een echt voorbeeld, dat ik altijd heb proberen na te volgen.'

Kardinaal Eijk bij het overlijden van kardinaal Simonis

Paus Franciscus

Allen broeders

Voorafgaand aan de feestdag van Sint Franciscus, 4 oktober, lanceerde paus Franciscus een encycliek over menselijke broederschap en sociale vriendschap. Hij reisde daarvoor speciaal naar Assisi, waar hij het graf van de stichter van de minderbroeders bezocht.

Deze derde encycliek van zijn pontificaat is getiteld 'Fratelli tutti' ('Allen broeders'). Een encycliek, oorspronkelijk een rondzendbrief met instructies aan de bisschoppen, is een document waarin de paus zich tot de hele Kerk "en alle mensen van goede wil" richt met betrekking tot een bepaald thema op sociaal-ethisch, pastoraal of leerstellig terrein.

Dat de paus zijn derde encycliek in Assisi ondertekende, is van symbolische betekenis. De heilige Franciscus geldt op een bijzondere manier als een heraut van vrede en broederschap. Deze thema's staan hoog op de agenda van de paus. De titel van zijn eerste boodschap als paus voor Wereldvrede in 2014 luidde 'Broederschap, grondslag en weg naar vrede'.



Foto: Servizio Fotografico - L'Osservatore Romano

Voorafgaand aan de ondertekening vierde de paus de eucharistie bij het graf van de heilige Franciscus. In verband met de coronapandemie was deze privé. Na de ondertekening reisde hij terug naar het Vaticaan.

Ook de voorgaande encycliek had een nauwe link met de H. Franciscus. De zogeheten 'milieu-encycliek' ontleent zijn titel Laudato si' (Wees geprezen) aan diens Zonnelied waarmee de heilige de schepping bezingt.

In november zou de paus opnieuw naar Assisi gaan voor de economische top 'Economie van Franciscus'. De driedaagse internationale conferentie in het kader van het Laudato si'-jaar zou in maart plaatsvinden, maar werd vanwege de coronapandemie verzet.

Inmiddels is besloten dat deze bijeenkomst online plaats zal vinden. Aan de top zullen zo'n 2000 economen en ondernemers uit 115 landen deelnemen.



Het verdriet van religieuzen

Het coronavirus en de daaropvolgende maatregelen hadden in het hele land veel gevolgen, ook voor de religieuzen.

Sommige kloostergemeenschappen moesten in korte tijd afscheid nemen van verschillende medezusters en

-broeders. Met name in het bisdom 's-Hertogenbosch waren enkele coronabrandhaarden en werden diverse kloosters getroffen.

Broeder Hans van Bommel vertelt tegen katholiekleven.nl hoe hij elke dag wel een rouwbrief, telefoontje of een mailtje kreeg dat er weer een zuster of broeder overleden was.

Het verdriet om het verlies werd versterkt door het feit dat het door de coronamaatregelen vaak niet mogelijk was als gemeenschap op de gebruikelijke wijze afscheid te nemen. Oversten en anderen konden hun stervende medebroeder of -zuster niet nabij zijn in deze laatste uren. Uitvaarten moesten in zeer kleine kring plaatsvinden.

Op 19 september hielden het bisdom 's-Hertogenbosch en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) een landelijke herdenkingsdienst. Hierin werden de namen van bijna tweehonderd overleden religieuzen voorgelezen.

Bekijk de video op [katholiekleven.nl](https://www.katholiekleven.nl)



Vijf jaar Laudato si'

Juist gelovigen moeten extra zorg hebben voor het behoud van de schepping, luidt de boodschap van paus Franciscus' 'milieu-encycliek' Laudato si'.

Vijf jaar na de publicatie ervan wil de Kerk met een speciaal Laudato si'-jaar er meer handen en voeten aan geven. Maar vanwaar ook alweer die speciale opdracht voor gelovigen? Hoe zit het met de verhouding tussen de geschapen mens en God de Schepper? En wat is het verschil tussen de schepping en de natuur? Hierover gaat een reeks van drie achtergrondartikelen op katholieklevens.nl. Uitgebreid komen de bijbelse bronnen aan bod die Laudato si' aanboort.

Iedere gemeenschap kan van de goedheid van de aarde nemen wat zij nodig heeft voor eigen overleven, maar zij heeft ook de plicht haar te beschermen en de continuïteit van haar vruchtbaarheid voor de toekomstige generaties te waarborgen. Want "aan God behoort de aarde" (Psalm 24, 1). Daarom wijst God iedere pretentie van absoluut bezit af: "Verkoop van land mag terugkoop niet uitsluiten, want het land behoort aan Mij; gij zijt er vreemdelingen en gasten" (Leviticus 25, 23).

De Bijbel geeft de mens verschillende normen, niet alleen met betrekking tot de andere mensen, maar ook met betrekking tot de andere levende wezens: "Ook als een ezel of een os van uw broeder ten val komt, moogt ge niet toezien zonder een hand uit te steken (...). Wanneer gij onderweg in een boom of op de grond een vogelnestje vindt met jongen of met eitjes en het wijfje zit erop, dan moogt ge het wijfje niet meenemen en de jongen achterlaten" (Deuteronomium 22, 4.6).

In deze lijn wordt de rust op de zevende dag niet alleen maar voorgehouden voor de mens, maar ook opdat "ook uw rund en uw ezel kunnen rusten" (Exodus 23, 12).

De mens moet de eigen goedheid van elk schepsel respecteren om een ongeordend gebruik van de dingen te vermijden.

Lees verder op de [katholieklevens-site](http://katholieklevens.nl)



14 november

'Meet & greet'

Op 14 november houdt de katholieklevens.nl-redactie een 'meet & greet'. Vanwege het coronavirus is open aanmelding deze keer niet mogelijk. Wil je de redactie en ons team van medewerkers iets vragen of laten weten? Mail ons via contact@katholieklevens.nl.

Redactie- vergadering

De redactie vergadert viermaal per jaar. Wil je ons iets laten weten? Mail ons via contact@katholieklevens.nl.



Praat mee

Praat mee over de filmpjes en foto's van katholieklevens.nl op Facebook: www.facebook.com/katholieklevens.nl

Je kunt ons ook mailen via contact@katholieklevens.nl

Nieuwsbrief

Meld je via de website aan voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Daar kun je je ook aanmelden voor deze kwartaalnieuwsbrief 'katholiek leven vandaag', die je per post ontvangt.

ISSN 2542-5005

Steun ons

Maak nieuwe rubrieken en items mogelijk met een bijdrage op:

NL60 INGB 0663 2207 26
t.n.v. Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
onder vermelding van 'katholieklevens.nl'