

# Vrede stichten rondom ons



“



Paus  
Franciscus  
zegt

Het Woord van God spoort iedere gelovige aan samen met de anderen de vrede te zoeken.

Heiliging is een gemeenschappelijke weg, die men twee aan twee moet afleggen. Dat weerspiegelen enkele heilige gemeenschappen. En zo zijn er ook veel heilige echtparen.

Paus Franciscus 'Gaudete et exultate: Over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag', nr. 88 & 141.